

## Marcus 12 :1-12 (NV)

Dan vangt hij aan tot hen te spreken  
in zinnebeelden:  
een mens plant een wijngaard;  
hij zet er een haag omheen,  
**1** graaft een persbak uit  
en bouwt een wachttoren (Jes.  
5,1-2);  
hij geeft hem uit aan  
landbewerkers  
en gaat buitenslands;  
hij zendt, als het moment daar  
is, tot de landbewerkers een  
**2** dienaar  
om bij de landbewerkers  
(zijn deel) van de vruchten van  
de wijngaard aan te nemen;  
en ze nemen hem vast,  
**3** mishandelen (hem)  
en zenden (hem) ledig heen;  
weer zendt hij tot hen  
een andere dienaar;  
**4** en die geven ze op zijn kop en  
onteren ze;  
een ander zendt hij;  
en die doden ze, en vele  
**5** anderen:  
sommigen mishandelen ze,  
sommigen doden ze;  
nog één heeft hij er gehad:  
een geliefde zoon;  
**6** hem zendt hij als laatste tot  
hen;  
hij zegt: voor mijn zoon zullen  
ze zwichten!-

## Mattheüs 21 : 33-46 (NV)

Hoort een ander zinnebeeld!  
Er is een mens geweest, een heer-  
des-huizes.  
Hij 'plantte een wijngaard aan,  
**33** zette een omheining eromheen,  
groef erin een perskuip uit  
en bouwde een toren erbij' (Jes.  
5,1-2).  
Hij gaf hem uit aan landbewerkers  
en ging op reis.  
Wanneer het moment van de  
vruchten  
**34** nadert, zendt hij zijn dienaren uit  
naar de landbewerkers  
om zijn vruchten aan te nemen.  
De landbewerkers nemen zijn  
**35** dienaars vast,  
ontvellen er een, doden er een  
en stenigen er een!  
Weer zendt hij dienaars uit,  
**36** andere,  
meer dan de eersten,-  
en met hen doen ze evenzo.  
Als laatste zendt hij tot hen zijn  
**37** zoon,  
zeggend:  
voor mijn zóón zullen ze inkeren!  
Maar als de landbewerkers de  
zoon zien  
zeggen ze onder elkaar:  
**38** dit is de erfgenaam!- vooruit,  
laten we hem doden,  
dan hebben wij zijn erfdeel!

maar die landbewerkers  
zeggen tot elkaar:  
7 dat is de erfgenaam,-  
hierheen, laten we hem doden,  
en het erfgoed zal van ons  
zijn!-

8 ze nemen hem vast, brengen  
hem ter dood  
en werpen hem weg, de  
wijngaard uit;

9 wat zal de heer van de  
wijngaard doen?-  
hij zal komen,  
de landbewerkers ombrengen  
en de wijngaard aan anderen  
geven!-

10 kent ge niet dit Schriftwoord?-  
'de steen die de bouwers  
afkeurden,  
die is tot hoofd van een hoek  
geworden;

11 van de Heer uit is zij dat  
geworden,  
en het is wonderbaar in onze  
ogen!  
(Ps. 118,22-23)

12 Zij hebben ernaar gezocht  
om hem te overheersen,

39 Ze nemen hem vast,  
werpen hem de wijngaard uit  
en doden hem.

40 Wanneer dan de heer van de  
wijngaard komt,  
wát zal hij met die landbewerkers  
doen?

41 Ze zeggen tot hem:  
kwaadaardig zijn ze,  
kwaadaardig zal hij hen  
ombrengen,  
en de wijngaard zal hij uitgeven  
aan ándere landbewerkers  
die hem de vruchten zullen  
afgeven  
op de momenten daarvoor!

Jezus zegt tot hen:  
hebt ge nooit in de Schriften  
herkend\*  
42 'een steen die de huisbouwers  
afkeurden,  
die is geworden tot hoofd van een  
hoek;  
vanwege de Heer is zij geworden,  
wonderbaar is zij in onze ogen!  
(Ps. 118,22-23)?

Daarom zeg ik u:  
het koninkrijk van God  
43 zal van u worden weggehaald  
en worden gegeven aan een volk  
dat de vruchten daarvan  
opbrengt.

44 En wie over die steen valt  
zal verpletterd zijn,

én zijn bevreesd voor de  
schare;  
want ze herkennen  
dat hij het zinnebeeld  
uitspreekt  
(doelend) op hen.  
Ze laten hem en gaan weg.

en op wie hij valt,  
hem zal hij vermorzelen!

Als de heiligdomsoversten en de  
Farizeeërs  
45 zijn zinnebeelden horen  
herkennen ze dat hij over hen  
spreekt;  
hoewel ze ernaar zoeken  
hem te overheersen,  
46 zijn ze bevreesd voor de scharen,-  
daar die hem voor een profeet  
hebben gehouden.

---

### Jesaja 5: 1-7 (NV)

Laat ik toch zingen van mijn geliefde,  
het lied van mijn liefste,  
1 over zijn wijngaard!-  
een wijngaard had mijn geliefde,  
op een helling heel vruchtbaar.  
Hij woelde hem om, ontsteende hem,  
beplante hem met edelwingerd,  
bouwde een toren op zijn plek  
2 en ook een perskuip hakte hij erin uit;  
hij mocht hopen  
dat hij druiven voortbracht  
maar hij bracht stinkbessen voort!  
Welnu, ingezetene van Jeruzalem  
3 en manvolk van Juda,-  
spreekt toch recht  
tussen mij en mijn wijngaard!  
4 Wat nog te doen aan mijn wijngaard  
dat ik niet aan hem heb gedaan?-

waarom mocht ik hopen  
dat hij druiven voortbracht  
en bracht hij stinkbessen voort?

Welnu, laat ik u toch doen weten  
wat ik ga doen aan mijn wijngaard:

5 zijn doornhaag weghalen,  
dat hij wordt om kaal te plukken,  
bressen slaan in zijn muur,  
dat hij iets wordt om te vertrappen.

Ik maak een wildernis van hem:  
hij wordt niet gesnoeid en niet behakt,

6 oprukken zal doorn en distel;  
en over de wolken zal ik gebieden  
geen regen over hem te regenen.

Want de wijngaard van de Ene,  
de Omschaarde,  
is het huis Israël

en het manvolk van Juda

7 is de planting waarin hij zich verlustigde;  
hij mocht hopen op recht  
en zie, het werd slecht,  
op gerechtigheid, en zie geschrei!

••

### Jesaja 3: 13.e.v. (NV)

Geposteerd voor het geding staat de Ene,-  
13 hij staat klaar  
om gemeenschappen te oordelen.

De Ene zelf komt in het gericht  
met de oudsten van zijn gemeente,

14 zijn oversten:  
gijlieden hebt de wijngaard kaalgeplukt,  
wat geroofd is van de gebogene  
ligt in úw huizen;

wat is er met u

15 dat ge mijn gemeente stukstoot  
en het aanschijn van gebogenen vermaalt?-

tijding van mijn Heer, de Ene,  
de Omschaarde.

**Thomasevangelie:**

65. Een eerlijk man had een wijngaard. Hij vertrouwde die aan pachters toe om hem te bewerken en om van hen de opbrengst te ontvangen. Hij stuurde zijn knecht zodat de pachters de opbrengst van de wijngaard aan hem zouden afdragen.

Zij pakten zijn knecht beet en sloegen hem.

Het scheelde niet veel of ze hadden hem gedood.

De knecht ging terug en zei het aan zijn heer.

De heer zei: wie weet kenden ze hen niet.

Hij stuurde een andere knecht,

de pachters sloegen ook die ander.

Toen stuurde de heer zijn zoon en zei:

Wie weet hebben zij ontzag voor mijn zoon.

Omdat de pachters wisten dat hij de erfgenaam van de wijngaard was, grepen en doodden ze hem.

Wie er oor voor heeft, laat hij horen.

66. Jezus zei:

Laat mij de steen zien die de bouwlieden hebben afgekeurd.

Dat is de hoeksteen.

*Uit 'Het evangelie van Thomas', vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Riemer Roukema. Uit de serie Ad Fontes, Zoetermeer 2005, p.73.*