

LICHAAM VAN CHRISTUS

Romeinen 12, 5

zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.

1 Kor. 6,15

Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn?

1 Kor. 10

16 Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus?

17 Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood.

1 Kor. 11

24 de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis.

27 Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren.

29 Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt.

1 Kor. 12

12 Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus;

13 want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.

14 Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden.

15 Indien de voet zeggen zou: omdat ik niet de hand ben, behoort ik niet tot het lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam?

16 En indien het oor zeggen zou: omdat ik niet het oog ben, behoort ik niet tot het lichaam, behoort het daarom niet tot het lichaam?

17 Als het lichaam geheel en al oog was, waar bleef het gehoor? Als het geheel en al gehoor was, waar bleef de reuk?

18 Nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij heeft gewild.

19 Indien zij alle één lid vormden, waar bleef het lichaam?

20 Maar nu zijn er wel vele leden, doch slechts één lichaam.

22 Ja, veeleer zijn die leden van het lichaam, welke het zwakst schijnen, noodzakelijk,

23 en juist die delen van het lichaam, welke wij minder in ere houden, bekleden wij meer eervol, en onze minder edele leden worden met groter eer behandeld,

24 doch onze edele leden hebben dat niet nodig. God heeft evenwel het lichaam zó samengesteld, dat Hij meer eer gaf aan hetgeen misdeeld was,

25 opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden gelijkelijk voor elkander zouden zorgen.

27 Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden.

Efeziërs 1:22-23

En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld, en hem als hoofd boven al, wat is, gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.

Efeziërs 2

14Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, 15doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, 16en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. 17En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren; 18want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader. 19Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, 20gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. 21In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, 22in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.

vgl. 1 Kor. 3

1En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleselijke, nog onmondigen in Christus. 2Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kondt gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu [nog] niet, 3want gij zijt nog vleselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als (onveranderde) mensen? 4Want wanneer de een zegt: Ik ben van Paulus; en de ander: Ik van Apollos; zijt gij dan niet (onveranderde) mensen? 5Wat is dan Apollos? Of wat is Paulus? Dienaren, door wie gij tot geloof gekomen zijt, en wel zoals de Here dit aan een ieder geschonken heeft. 6Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. 7Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom geeft. 8Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. 9Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij. 10Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt. 11Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. 12Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, 13ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 14Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, 15maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. 16Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest

Gods in u woont? 17Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 18Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden. 19Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven:Die de wijzen vangt in hun sluwheid; 20en elders: De Here weet, dat de overleggingen der wijzen vruchteloos zijn. 21Daarom, niemand beroeme zich op mensen; alles is immers het uwe: 22hetzij Paulus, Apollos of Kefas, hetzij wereld, leven of dood, hetzij heden of toekomst, het is alles het uwe; 23doch gij zijt van Christus, en Christus is van God.

Efesiërs 3

4Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus. 5Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: 6de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie.

Efesiërs 4

4 één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping,
12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,
16Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

Efesiërs 5

30 omdat wij leden zijn van zijn lichaam.

Kolossenzen 1

18 en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is.
24 Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente.

Kolossenzen 3

15 En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.

Hebreeën 10

5 Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld:
Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid;

Over de betekenis van de gemeente als het lichaam van Christus:

Kolossenzen 3

5Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, 6want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. 7Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, 8maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden. 9Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt 10En de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. 11Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.

Galaten 3

25Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, 26want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. 27U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. 28Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. 29En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.

Dit is mijn lichaam: oude en nieuwe verbond.

Lucas 22, 14-23

14En toen het uur aangebroken was, ging Hij aanliggen en de apostelen met Hem. 15En Hij zeide tot hen: Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer Ik lijd. 16Want Ik zeg u, dat Ik het voorzeker niet meer eten zal, voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods. 17En Hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit en zeide: Neemt deze en laat hem bij u rondgaan. 18Want Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het Koninkrijk Gods gekomen is. 19En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis. 20Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is *het nieuwe verbond in mijn bloed*, die voor u uitgegoten wordt.

Het oude verbond: Exodus 24

3Toen kwam Mozes en deelde het volk al de woorden des Heren en al de verordeningen mee, en het gehele volk antwoordde eenstemmig: Al de woorden, die de Here gesproken heeft, zullen wij doen. 4En Mozes schreef al de woorden des Heren op. Vroeg in de morgen bouwde hij een altaar onder aan de berg, met twaalf opgerichte stenen overeenkomstig de twaalf stammen van Israël. 5Toen zond hij de jongelingen der Israëlieten heen, en zij brachten brandoffers en offerden stieren als vredeoffers voor de Here. 6*Daarop nam Mozes de helft van het bloed en deed het in bekkens, en de andere helft van het bloed sprenghet hij op het altaar.* 7Hij nam het boek

des verbonds en las het voor de oren van het volk en zij zeiden: Alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen en daarnaar zullen wij horen. *8Toen nam Mozes het bloed en spregde het op het volk en hij zeide: Zie, het bloed van het verbond dat de Here met u sluit, op grond van al deze woorden.* 9En Mozes klom op met Aäron, Nadab en Abihu en zeventig van de oudsten van Israël. 10En zij zagen de God van Israël en het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur, als de hemel zelf in klaarheid. 11Maar tot de vooraanstaanden der Israëlieten strekte Hij zijn hand niet uit; *zij aanschouwden God en zij aten en dronken.*

Karl Barth

De Heilige Geest is de leven-gevende macht waardoor Jezus, de Heer, de Christenheid in de wereld opbouwt als zijn lichaam, d.w.z. als de aardse-historische vorm van zijn eigen existentie. Hij laat haar daardoor opgroeien, onderhoudt en ordent haar als de gemeenschap van zijn heiligen en maakt dat zij zo deugt als voorlopige gestalte van de heiliging van de gehele mensheid die zich in Hem voltrokken heeft.
(In mijn woorden: de gemeente als het lichaam van zijn opstanding, voorlopige getuige en gestalte van zijn liefde in en voor de wereld).

Lactantius

De 3e eeuwse christelijke schrijver Lactantius merkt op dat de christenen verschillende bevolkingsgroepen uit verschillende regio's bijeenbrachten. Voor het Romeinse Rijk was dit een bedreiging. Het christendom was niet een lokale godsdienst, het was multi-etnisch en sociaal gevarieerd. Het was een nieuwe godsdienst en dat wekte argwaan. Daardoor verschilde het van bijna alle andere religieuze groepen en dit gaf aanleiding tot vervolging.

de Reuver

Ds. René de Reuver is blij dat de Protestantse Kerk meer kleur op de wangen krijgt. "De kerk is geen specialiteit van een bepaalde bevolkingsgroep maar voor en van alle mensen. God is immers geen stamgod. Geen god van één volk of stam, maar de Heer van alle volken. Niet een paspoort maar de doop verbindt christenen met elkaar." De kerk krijgt kleur. (ma 9 apr. 2018)

De politieke en maatschappelijke betekenis van de kerk als lichaam van Christus

VERKLARING VAN BARMEN 1934.

- 1a. *'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij' (Jh. 14,6)*
'Waarlijk, ik zeg u: wie niet door de deur binnengaat in de schaapskooi, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een moordenaar. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, die zal behouden worden' (Jh. 10).
- 1b. Jezus Christus, zoals hij ons in de Heilige Schrift verkondigd wordt, is het ene woord Gods, waarnaar wij horen en dat wij in leven en in sterven moeten vertrouwen en gehoor geven.
- 1c. WIJ VERWERPEN DE VALSE LEER, als zou de kerk, als bron van haar verkondiging, buiten en naast dit ene woord van God, ook nog andere gebeurtenissen en machten, gestalten en waarheden als openbaring van God moeten en kunnen erkennen.
- 2a. *'Jezus Christus is ons door God gemaakt tot wijsheid en gerechtigheid en tot heiliging en bevrijding' (1 Kor. 1,30).*
- 2b. Zoals Jezus Christus godsspraak der vergeving is voor al onze zonden, zo en met dezelfde ernst is hij ook Gods krachtige aanspraak op ons gehele leven. Door Hem geworden ons vrolijke bevrijding uit de godloze bindingen van deze wereld tot vrije, dankbare dienst aan zijn schepselen.
- 2c. WIJ VERWERPEN DE VALSE LEER, als zouden er terreinen van ons leven zijn, waarop wij niet het eigendom zouden zijn van Jezus Christus, maar van andere 'heren'; terreinen waarop wij de rechtvaardiging en heiliging door Hem niet nodig zouden hebben.
- 3a. *'Maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus, van wie uit het gehele lichaam bijeengehouden wordt' (Ef. 4, 15 en 16).*
- 3b. De christelijke kerk is de gemeente van zusters en broeders, waarin Jezus Christus in woord en sacrament door de Heilige Geest als de Heer die tegenwoordig is, handelt. Zij heeft, met haar geloof, haar gehoorzaamheid, haar boodschap, alsook met haar orde midden in de wereld der zonde, als de kerk der begenadigde zondaren te betuigen, dat zij alleen zijn eigendom is en alleen leeft en wil leven vanuit zijn troost en onderricht, in de verwachting van zijn verschijning.
- 3c. WIJ VERWERPEN DE VALSE LEER, als zou het de kerk zijn toegestaan om de gestalte van haar boodschap en van haar orde naar eigen voorkeur, of overeenkomstig de wisseling van de heersende wereldbeschouwing of politieke overtuiging in te richten.
- 4a. *'Gij weet dat de vorsten der wereld heersen en de opperheren hebben macht. Zo zal het onder u niet zijn. Maar indien iemand onder u macht wil uitoefenen, dan moet hij uw dienaar zijn' (Mt. 20, 25.26).*
- 4b. De onderscheiden ambten in de kerk zijn er niet opdat het ene heerschappij voere over het andere, maar tot uitoefening van de dienst die de gehele gemeente is toevertrouwd en bevolen.

- 4c. WIJ VERWERPEN DE VALSE LEER, als zou de kerk zich, naast deze dienst, bijzondere, met bestuursbevoegdheden beklede leiders kunnen en mogen geven, of laten geven.
- 5a. *'Vreest God, eert de koning!' (1Petr.2,17).*
- 5b. De Schrift zegt ons dat de staat, van godswege, de opdracht heeft om in de nog niet verlore wereld, waarin ook de kerk staat, naar menselijk inzicht en vermogen en onder dreiging met en uitoefening van geweld, voor recht en vrede te zorgen. De kerk erkent in dank en eerbied jegens God, de weldaad van deze inzet van Hem. Deze (of: de kerk) herinnert aan het Rijk van God, aan Gods gebod en gerechtigheid en daardoor aan de verantwoordelijkheid van regeerders en geregeerden. Zij (de kerk) vertrouwt en gehoorzaamt de kracht van het woord, waardoor God alle dingen draagt.
- 5c. WIJ VERWERPEN DE VALSE LEER, als zou de staat verplicht en in staat zijn om, boven zijn bijzondere opdracht uit, de enige en totale ordening van het menselijke leven te worden en zodoende ook te bestemming van de kerk te vervullen. WIJ VERWERPEN DE VALSE LEER, als zou de kerk verplicht en in staat zijn zich, boven haar bijzondere opdracht uit, politieke kwaliteit, politieke taken en politieke waardigheid toe te eigenen en zo zelf een politiek orgaan te worden.
- 6a. *'Zie ik ben bij u, alle dagen, tot aan het einde der wereld' (Mt.28,20).*
'Gods woord is niet gebonden' (2Tim.2,9).
- 6b. De roeping der kerk, waarin haar vrijheid is gefundeerd, bestaat daarin dat zij, op de plaats van Christus en dus in dienst aan zijn eigen woord en werk, door prediking en sacrament, de boodschap van de vrije genade van God richt tot het gehele volk.
- 6c. WIJ VERWERPEN DE VALSE LEER, als zou de kerk in staat zijn in menselijke zelfverheerlijking, woord en werk in dienst te stellen van welke eigenmachtig gekozen wensen, doelen, of plannen dan ook.
- (vert. Jac. G. 1998).

RECLAIMING JESUS

voorjaar 2018

Een geloofsbelijdenis in een tijd van crisis.

Wij leven als natie in zorgwekkende en polariserende tijden, met een gevaarlijke crisis van moreel en politiek leiderschap op de hoogste niveau's van ons bestuur en in onze kerken. Wij geloven dat de ziel van de natie en de integriteit van het geloof op het spel staan.

Het is tijd om volgelingen van Jezus te zijn vóór al het andere: nationaliteit, politieke partij, ras, ethniciteit, geslacht, plaats van afkomst. Onze identiteit in Christus overstijgt elke andere identiteit. Wij bidden dat onze natie de woorden van Jezus in ons herkent. 'Hieraan zal iedereen weten dat jullie mijn leerlingen zijn, indien je liefde hebt onder elkaar (Joh. 13,35).

Wanneer politiek onze theologie ondermijnt, moeten wij die politiek onderzoeken. De rol van de kerk is de wereld te veranderen door het leven en de liefde van Jezus Christus. De rol van de regering (het bestuur) is het algemeen belang te dienen door

rechtsbescherming en vrede door goed gedrag te belonen en slecht gedrag te beteugelen (Rom. 13). Wanneer die rol wordt ondermijnd door politiek leiderschap, dienen geloofsleiders op te staan en zich uit te spreken. Dr. Martin Luther King jr. zei: De kerk moet niet vergeten dat zij niet heerst over, noch de dienaar is van de staat, maar veeleer het geweten is van de staat.

Het is vaak de plicht van christelijke leiders, in het bijzonder ouderlingen, om de waarheid te spreken in liefde voor onze kerken en verleidingen te benoemen en daarvoor te waarschuwen: vooringenomenheden inzake ras en cultuur, valse doctrines en politieke afgoderijen en ook tegen onze verstrikking daarin. Dat doen wij hier met nederigheid en gebed en in diepe afhankelijkheid van de genade en de Heilige Geest van God.

Deze brief is voortgekomen uit een retraite op As-woensdag 2018. In deze bijeenkomst in Lent voelen wij diep verdriet over de staat van onze natie en wij belijden dat onze eigen harten vol zijn van de zonden die wij geroepen zijn tegen te staan. De echte betekenis van het woord berouw is 'omkeer'. Het is tijd voor weeklacht, belijdenis, berouw en omkeer. In tijden van crisis heeft de kerk in haar geschiedenis geleerd terug te keren naar Jezus Christus.

Christus is Heer. Dat is onze fundamentele belijdenis. Deze was de kern van de vroege kerk moet opnieuw centraal staan bij ons. Wanneer Christus Heer is dan was Caesar dat niet, noch enige andere politieke leider daarna. Wanneer Christus Heer is, is geen enkele andere autoriteit absoluut. Jezus Christus en het Koninkrijk van God dat hij aankondigde, is de eerste loyaliteit van Christenen, boven alle andere. Wij bidden: 'uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel' (Mt. 6,10) Ons geloof is persoonlijk, maar nooit privé, niet alleen bedoeld voor de hemel maar voor deze aarde.

De vraag waarvoor wij gesteld worden is: wie is Jezus Christus voor ons vandaag? Wat vereist onze loyaliteit met Christus van ons als zijn leerlingen op dit moment in onze geschiedenis? Wij geloven dat het tijd is om onze theologie van openbaar discipelschap en getuigenis te vernieuwen. Toepassen van wat het betekent dat Christus Heer is, dat is de boodschap die wij vandaag aanbevelen als ouderlingen van onze kerken.

Wat wij beloven brengt ons bij wat we moeten verwerpen. Ons 'ja' fundeert ons 'nee'. Wat wij belijden als ons geloof, brengt ons bij wat we tegenstaan. Daarom bieden wij de volgende zes plechtige verklaringen van wat wij geloven aan én de daaruit volgende verwerping van praktijken en politiek handelen door politieke leiders die de ziel van de natie gevaarlijk uithollen en de publieke integriteit van ons geloof ten diepste bedreigen. Wij bidden dat wij, als volgelingen van Jezus, de diepte van geloof zullen vinden om het gevaar van onze politieke crisis tegemoet te treden.

I. Wij geloven dat elk mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis (Genesis 1,26). Dit beeld en deze gelijkenis verlenen een godgeboden waardigheid en waarde en een godgegeven gelijkheid aan ons allemaal als kinderen van de ene God die de Schepper is van alle dingen. Raciaal gekwezel is een monsterlijke onkenning van het beeld van God bij sommigen van de kinderen van God. Onze participatie aan de wereldwijde gemeenschap van Christus belet volledig elke tolerantie van raciaal gekwezel. Raciale gerechtigheid en genezing zijn voor ons bijbelse en theologische aangelegenheden. Zij behoren tot de kern van de missie die het van het lichaam van Christus in de wereld heeft. Wij zijn dankbaar voor de profetische rol van de zwarte kerken in Amerika in het verleden, waar die hebben opgeroepen tot groter trouw aan het evangelie.

Wij verwerpen daarom de heropleving van blank nationalisme en rassisme in ons land op tal van terreinen en ook op de hoogste niveau's van politiek leiderschap. Als volgelingen van Jezus Christus dienen wij dienen wij glashelder het gebruik van raciale kwezelarij voor politiek gewin zoals wij dat hebben gezien te verwerpen. Ten aanzien van zulk gekwezel is zwijgen medeplichtigheid. In het bijzonder verwerpen wij blanke suprematie en commiteren wij ons om de systemen en structuren die blanke bevoorrechtting en bevoordeling voortzetten te helpen ontmantelen. Voorts: elke doctrine of politieke strategie die gebruik maakt van racistisch ressentiment, of angst of van racistische taal moet worden benoemd als publieke zonde, één die teruggaat naar de stichting van onze staat en die maar voortkwakkelt. Racistisch gepraat is onverenigbaar met het behoren tot het lichaam van Christus, want het ontkent de waarheid van het evangelie dat wij verkondigen.

II. Wij geloven dat wij één lichaam zijn.

In Christus is geen onderdrukking op basis van ras, geslacht, identiteit of klasse (Gal. 3,28). Het lichaam van Christus, waarin deze grote verdeeldheid tussen mensen overwonnen dient te worden, is bedoeld een voorbeeld te zijn voor de rest van de samenleving. Wanneer wij er niet in slagen om deze onderdrukkende struikelblokken te overwinnen en deze zelfs voortzetten, dan hebben wij gefaald in onze roeping in de wereld: het evangelie van de verzoening in Christus te verkondigen.

Wij verwerpen daarom vrouwenhaat, gewelddadig misbruik, sexuele intimidatie en aanranding van vrouwen die openbaar geworden zijn in onze cultuur en politiek, inclusief onze kerken, alsmede de onderdrukking van elk ander kind van God. Wij weklagen wanneer zulke praktijken publiekelijk ontkend lijken en dus privé oogluikend toegelaten door hen die hoge en leidinggevende posities bekleden. Wij staan voor het eerbiediging, de bescherming en bevestiging/versterking van vrouwen in onze families, gemeenschappen, op de werkvloer, in de politiek en in de kerken. Wij ondersteunen de moedige stemmen van vrouwen die de waarheid vertellen en die ertoe bijgedragen hebben dat de natie deze misstanden erkent. Wij belijden sexisme als een zonde die berouw vereist en verzet.

III. Wij geloven dat wij hoe wij de hongerige behandelen, de dorstige, de naakte, de vreemdeling, de zieke en de gevangene, zo Christus zelf behandelen (Mt. 25, 31-46). God roept ons op wie arm zijn te beschermen en recht te zoeken voor wie arm zijn en kwetsbaar. De manier waarop wij de onderdrukten behandelen, vreemdelingen, 'outsiders' of mensen die anderszins als marginaal worden bestempeld, is een test van onze relatie met God, die ons in goddelijke waardigheid en liefde allen gelijk maakte. Onze verkondiging dat Jezus Christus Heer is staat op het spel in onze solidariteit met de meest kwetsbare mensen. Wanneer ons evangelie niet 'goed nieuws voor de armen' is, is het niet het evangelie van Jezus Christus (Luk. 4,18).

Wij verwerpen daarom de taal en het handelen van politieke leiders die de meest kwetsbare kinderen van God verderven (*debase*) en verlaten. Wij betreuren sterk de toenemende aanvallen op immigranten en vluchtelingen die gemaakt worden tot culturele en politieke schietschijven en wij dienen onze kerken eraan te herinneren dat God de behandeling van de 'vreemdelingen' onder ons maakt tot een test van geloof (Lev. 19, 33-34). Wij zullen de verwaarlozing van het welbevinden van gezinnen en kinderen met lage inkomens niet accepteren en wij zullen ons verzetten tegen pogingen om gezondheidszorg te onthouden aan hen die deze het meest nodig hebben. Wij belijden onze onze groeiende nationale zonde om de rijken boven de armen te plaatsen. Wij verwerpen de immorele logica om te snijden in voorzieningen en programma's voor de armen en belastingen voor de rijken te verlagen.

Budgetten zijn morele instrumenten. Wij verzetten ons tegen deze politieke praktijken om deze ongedaan te maken en willen oplossingen vinden die gebruik maken van de politieke wijsheid van mensen van verschillende politieke partijen en van filosofieën die het algemeen belang zoeken. Bescherming van de armen is een kernengagement van christelijk discipelschap. Daarvan getuigen 2000 verzen in de Bijbel.

IV. Wij geloven dat 'waarheid' in ons persoonlijk en publiek leven een centraal moreel begrip is. Waarheid spreken is een centraal gegeven in de profetische traditie van de bijbel. De roeping daartoe behelst ook het spreken van het woord van God in de samenleving en het uitspreken van de waarheid tegen de macht. De verplichting tot waarheid spreken, het negende gebod van de Decaloog: 'Gij zult geen vals getuigenis afleggen' (Ex. 20,16), is fundamenteel voor het onderling vertrouwen in de samenleving. Bedrog kan ons knechten, maar Jezus zegt: 'Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrij maken'(Joh. 8,32). Het zoeken en eerbiedigen van waarheid is cruciaal voor iedereen die Christus volgt.

Wij verwerpen daarom de praktijk en het patroon van liegen dat ons politieke en civiele bestaan binnendringt. Politici zijn, net als wij allemaal, menselijk, feilbaar, zondig en sterfelijk. Maar wanneer de algemene leugen zo harnekkig wordt dat het bewust probeert feiten te veranderen vanwege ideologisch, politiek of persoonlijk gewin, wordt de publieke verantwoordelijkheid voor waarheid ondermijnd. Het stelselmatige bedrog en het hardnekkige liegen van de de hoogste leiders van het land kunnen de morele verwachtingen binnen een cultuur veranderen alsmede het gevoel van verantwoordelijkheid voor een ordelijke samenleving en zelfs het gedrag van gezinnen en kinderen. De normalisering van de leugen is een diepe morele bedreiging voor het bouwwerk van de samenleving. Tegenover leugens die duisternis brengen is Jezus onze waarheid en ons licht.

V. Wij geloven dat dienstbaarheid de weg is van Christus' leiderschap en niet overheersing. Jezus zei: 'Gij weet dat de regeerders der volkeren heerschappij over hen voeren en de rijksgroten oefenen macht over hen. Zo is het onder u niet. Maar wie onder u groot wil worden zal uw dienaar zijn en wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn Mt. 20,25-26). Wij hebben de overtuiging dat onze gekozen vertegenwoordigers geroepen zijn tot publieke dienst, niet tot publieke tyrannie. Daarom moeten wij de grenzen en de controlemechanismen van de democratie beschermen en nederigheid en fatsoen aanmoedigen bij de gekozen vertegenwoordigers, niet omdat wij geloven in menselijke perfectie, maar juist omdat we dat niet doen. Het gezag van de overheid is ingesteld door God om een niet verlost samenleving te ordenen in het belang van recht en vrede. Maar de uiteindelijke autoriteit komt alleen God toe.

Wij verwerpen daarom elke beweging in de richting van autocratisch politiek leiderschap en autoritair bestuur. Wij zijn ervan overtuigd dat autoritair politiek leiderschap, theologisch gesproken een gevaar is dat onze democratie en het algemeen belang bedreigt en wij zullen dat weerstaan. Verachting van de rechtsstaat, niet erkennen van de trias politica, een fatsoenlijke samenleving vervangen door ontmenselijkende vijandigheid jegens tegenstanders boezemen geven ons reden tot ernstige zorg. De veronachtzaming van het ethos van publieke dienstbaarheid en verantwoordelijkheid voor de publieke zaak ten gunste van persoonlijke erkenning en winstbejag, vaak gepaard gaand met offensieve arrogante, zijn voor ons niet slechts politieke aangelegenheden. Zij roepen diepere bezorgdheid op ten aanzien van politieke afgoderij die gepaard gaat met kwaadwillige en onconstitutionele opvattingen van gezag.

VI. Wij geloven Jezus wanneer hij ons zegt alle volkeren te maken tot zijn discipelen (Mt. 28,18). Onze kerken en onze naties maken deel uit van een internationale gemeenschap welks belangen de nationale grenzen altijd overschrijden. Het meest bekende bijbelvers in het Nieuwe Testament begint met: 'Want alzo heeft God de wereld liefgehad' (Joh, 3,16). Daarom dienen wij op onze beurt de wereld met alle mensen die daar wonen, lief te hebben en te dienen, in plaats van allereerst te streven naar enghartige nationalistische voorrechten. Wij verwerpen daarom 'America first' als een theologische ketterij voor volgelingen van Christus. Hoewel wij delen in een patriottische liefde voor ons land, verwerpen wij als doel van politiek, xenofobisch of ethnisch nationalisme dat de ene natie boven de andere stelt. Wij verwerpen uitbuiting van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde in plaats van rentmeesterschap met het oog op een geëigende ontwikkeling van de wereld die menselijke bloei brengt voor alle kinderen van God. Het is essentieel dat wij onze eigen gemeenschappen dienen, maar de wereldwijze verbanden tussen ons kunnen niet onkend worden. Wereldwijde armoede, milieuschade, gewelddadig conflict, massavernietigingswapens en dodelijke ziekten op bepaalde plaatsen hebben uiteindelijk overal gevolgen en wij hebben verstandig politiek leiderschap nodig om daarmee om te gaan.

Wij zijn ernstig bezorgd over de ziel van onze natie, maar ook over onze kerken en over de integriteit van ons geloof. De huidige crisis vraagt van ons om dieper te gaan, dieper in onze relatie tot God; dieper in onze relaties met elkaar, in het bijzonder over raciale, ethische en nationale grenzen heen; dieper in onze relaties met de meest kwetsbaren die veel gevaar lopen.

De kerk is altijd onderworpen aan verleidingen van macht, cultureel conformisme en aan die van de scheidslijnen van ras, klasse en geslacht, zoals Gal. 3,28 ons leert. Maar ons antwoord is 'in Christus te zijn' en 'niet wereldgelijkvormig te zijn, maar hervormd te worden door de vernieuwing van ons denken, zo dat je zult erkennen wat de wil van God is, dat is: het goede, welgevallige en volkomene' (Rom. 12, 1-2).

Het beste antwoord op onze politieke, materiële, culturele, raciale of nationale afgoderijen is het eerste gebod: 'Gij zult geen andere Goden hebben voor mijn aangezicht' (Exodus 20,3). Jezus vat het grote gebod samen: 'Gij zult de Heere uw God liefhebben, met je hele hart, je hele ziel en je hele verstand. Dit is het eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is: Je zult je naaste liefhebben als jezelf. Aan deze geboden hangen de hele wet en alle profeten' (Mat. 22,38). Wanneer het gaat om naastenliefde, zouden wij willen toevoegen: 'zonder uitzonderingen'.

Wij bevelen deze brief aan aan pastores, lokale kerken en aan jonge mensen die uitzien naar wat de kerken zullen zeggen en doen in een tijd als deze.

Onze dringende behoefte in een tijd van morele en politiek crisis, is om de kracht van het belijden van ons geloof opnieuw te ontdekken. Klacht, berouw en herstel. Indien Jezus Heer is, is er altijd ruimte voor genade. Wij geloven dat het tijd is om te spreken en te handelen in geloof en geweten, niet vanwege politiek, maar omdat wij leerlingen zijn van Jesus Christus - aan wie alle macht toekomt, eer en glorie. Het is tijd voor een nieuwe geloofsbelijdenis. Jezus is Heer. Hij is het licht in onze duisternis. 'Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal niet in duisternis wandelen, maar zal het licht des levens hebben' (Joh. 8,12). (vertaling door Jaap Goorhuis, oktober 2018)